

Nabeschouwing

Nu het overgrote deel van de plantages is gekapt hebben wij behoefte aan een terugblik op het robinia project. Wij moeten dan constateren dat het erg is tegengevallen. Daar hebben wij geen schuld aan, maar dat verandert niets aan dit feit. Ook al omdat de prognose anders was, bieden wij hiervoor onze verontschuldiging aan. Ons heeft het geen winst of inkomen gebracht, ook omdat wij veel meer kosten hebben gemaakt dan waartoe wij contractueel verplicht zijn. Een gedeeltelijke opsomming:

1. de kap voor paalhout heeft in totaal een verlies gebracht van 250.000 euro. Onverplicht hebben wij dat voor onze rekening genomen.
2. Om een betere opbrengst te verkrijgen hebben wij een zeer groot aantal contracten 2 jaar laten doorlopen zonder hier een vergoeding voor te vragen.
3. Een deel van de kapopbrengst moest betaald worden met geleend geld omdat de deelnemers niet langer konden wachten. Het is geheel onzeker of dit geld ooit nog terugkomt.
4. Wij hebben voor eigen rekening het hout gekapt, ruim 3 miljoen bomen, hoewel dit niet onze contractuele verplichting is.
5. Nu wij de gekapte plantages weer geheel vrij van hout moeten opleveren komen wij voor veel hogere kosten te staan dan begroot. In de nieuwsbrief van december 2014 staat hierover meer informatie.

Het is met vrijwel alle houtfondsen slecht afgelopen. Wij zijn een van de weinige die niet failliet zijn gegaan en tot het eind aan zijn verplichtingen voldoet. Maar het blijft jammer dat de opbrengst niet veel hoger is geweest.

Van de 9,74% van de inleg voor risico en winst is door de genoemde en nog andere oorzaken niets overgebleven. Door de leiding van het project zal eind 2019 in totaal ruim 23 jaar in het project gestoken zijn. Ook hiervoor is geen beloning beschikbaar.